

Gebed van de Dag dinsdag 8 december 2020

Tweede Adventsweek

-

kerk open 8.30 – 9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Jezus U bent het licht

Luisterlied The Most Precious Gift – Hong Kong, China

<https://www.youtube.com/watch?v=vV0v6nqK6yQ>

deze week een internationaal reisje met advents-kerstliederen vanuit andere culturen

Schriftlezing Genesis 32:24-32

(Genesis / Bereesjiet 32:4-36:43, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajitslach 'Hij zond)

STILTE

Psalm 34: 2 *(De Nieuwe Psalmbereijming)*

Wie opzien naar de HEER
stralen van vreugde in zijn licht;
geen schaamrood kleurt meer hun gezicht;
Hij reikt zijn hand steeds weer.
Zijn engel houdt de wacht
en redt je als je voor Hem leeft.
Proef en geniet wat God je geeft.
Wie bij Hem schuilt vindt kracht.



Gebed

SYRISCHE KERSTHYMNE (EFRAIM DE SYRIËR)

Gezegend het kind dat vandaag Bethlehem heeft verblijd.
Gezegend de zuigeling die vandaag de mensen verjongt.
Gezegend de Vrucht die zich heeft neergebogen naar ons hongerigen.
Gezegend de Goedertierene die heel onze armoede rijk heeft gemaakt
en onze nood vervuld heeft.
Gezegend Hij die in zijn barmhartigheid neerboog om onze ziekten te
genezen.
Gezegend Hij die zijn intrek nam in de moederschoot en in haar een
tempel bouwde om in te wonen, een heiligdom om in te zijn,
een kleed om in te schitteren en een wapenrusting om in te
overwinnen.
Gezegend Hij die onze mond niet genoeg vermag te danken.
Want Zijn gave is te groot voor de welbespraakten.
Ook de zintuigen zijn niet in staat zijn goedheid genoeg te danken.
Want hoezeer wij Hem ook zullen danken, het betekent niets.
Maar omdat het niet baat dat wij zwijgen, moge onze zwakheid Hem
een danklied teruggeven.
Gezegende, neem in Uw goedheid een druppel van onze dank aan,
want U hebt met Uw gave mijn tong bevochtigd voor uw
verheerlijking.

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Jezus Christus.
Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

kaars doven

Lukas 1:72-74

...om barmhartigheid te
bewijzen aan onze vaders en
te denken aan Zijn heilig
verbond,
de eed die Hij aan Abraham,
onze vader, gezworen heeft
om ons te geven,
dat wij, verlost uit de hand
van onze vijanden, Hem
zouden dienen zonder vrees,